

Höstträffen 2-4 september 2011

Så var det då äntligen dags för höstträff med Svenska X1/9 klubben! Eftersom jag missade vårträffen såg jag fram emot höstträffen extra mycket. Det är alltid lika roligt att träffa gamla och nya vänner, kolla in bilarna och inte minst se nya delar av Sverige.

Fredag 2 september

Slutar jobba efter lunch och sätter mig i bilen för att köra de cirka 30 milen från Göteborg till Medevi där träffen skall äga rum. Det är roligt att äntligen få lufta bilen ordentligt, det är årets första längre tur och det känns bra. Eftersom det är mycket motorväg mot Borås och Jönköping behåller jag taket på. Norr om Jönköping är det fikadags och jag stannar till för att beundra utsikten över Vättern och njuta av medhaft kaffe och hembakta bullar. Vid Ödeshög kör jag äntligen av motorvägen och fortsätter mot Vadstena och Motala. Efter Motala fortsätter jag mot Askersund och snart ser jag skylten ”Medevi Brunn” som visar att jag är framme. Några av deltagarna har redan kommit, jag parkerar bredvid raden av snygga sportbilar och välkomnas av Urban och Marie-Louise och Christer och Siv som anordnat träffen. Jag blir inkvarterad i ett eget trivsamt rum i äldre stil som ligger i en av alla de gamla byggnaderna som finns på Medevi Brunn. Kvällen avslutas i sedvanlig trevlig stil med samkväm i vandrarhemmets kök där det bjuds på varmkorv och öl samt en tipspromenad med kluriga frågor. Ute strilar regnet och vi hoppas alla på uppehållsväder och sol nästa dag!

Lördag 3 september

Efter en god natts sömn vaknar jag utvilad och ser fram emot dagens begivenheter. Efter en rejäl frukost med bl.a. bacon och ägg är det dags att få en visning av Medevi Brunn. Ytterligare deltagare ansluter under lördagen och vi blir totalt drygt ett dussin bilar. Vår kunniga och trevliga guide som visar oss runt på Medevi har tidigare arbetat där och har mycket att berätta. Medevi Brunn som har anor sedan 1600-talet består av ett åttital byggnader och många av dessa fungerar som museum som visar hur verksamheten bedrevs förr. Brunnsvärksamheten upphörde på 60-talet och idag är verksamheten begränsad till hotell, vandrarhem och restaurang under sommarhalvåret. Vi fick naturligtvis smaka på det välgörande brunnsvattnet som var anledning till att brunnsverksamheten startade på platsen. Vattnet smakade bra och enligt uppgift har källan aldrig sinat under alla år!

Efter visningen var det dags för avfärd, solen hade äntligen kommit fram och alla tak åkte av. Efter en kort tur var det lunchstopp vid en vacker rastplats med utsikt över Vättern. Färden fortsatte sedan på roliga, krokiga vägar till eftermiddagens begivenhet, Gropegårds Säteri där vi blev guidade i godsets historia som är intimt förknippad med Louis de Geer och brytningen av järnmalm. Idag används bostadshuset som privat bostad men där finns bl.a. Sveriges största porslinsmuseum med enbart svenskt porslin (mycket imponerande), en kryddträdgård och ett café. Efter en god fika vara det dags att åka tillbaka till Medevi för ett par timmars ”ledig tid” innan middagen. Middagen var en medelhavsbuffé som smakade utmärkt tillsammans med ett glas rött. Efter middagen fick vi låna en fin gammal salong i en angränsande byggnad för eftersittning med mera umgänge, lotteri och mycké tjuv.

Söndag 3 september

Höstträffen började närma sig sitt slut. Efter frukost, årsmöte och det obligatoriska gruppfotot var det dags att säga hej och åka hem. Nu gassade solen riktigt gott och det blev till att köra nedcabbat hela vägen hem. Vi, alla som varit med på träffen hade haft en härlig helg i Medevi. Tack till alla som bidrog till att träffen blev så lyckad, vi ses på vårträffen 2012!

Hälsningar

Lars Ericson

GHO 288